

## **Ik ben**

Tekst & muziek: Marcel Zimmer

(n.a.v. Gen. 1:1, Ex. 3:14, Joh. 14:7, Rom. 1:19,20, Openb. 22:13)

© 2012 Celmar Music

Je voelt Me in de zon,  
je ziet Me in de maan.  
Je ruikt Me in de bloemen  
die thuis op tafel staan.  
Je kunt Me zelfs proeven,  
eet maar eens een vrucht.  
Je hoort me in het fluiten  
van de vogels in de lucht.

*Ik ben het begin  
en Ik ben het eind.  
Ik ben er altijd al geweest  
en zal er altijd zijn.  
Nergens ben ik niet,  
Ik ben overal,  
de Maker van het leven,  
de God van het heelal.*

Je voelt Me in de wind,  
je ziet Me in het mos.  
Je ruikt Me als het regent  
in de geuren van het bos.  
Je proeft Me in de honing,  
zo heerlijk en zo zoet.  
Je hoort Me in de stilte,  
luister maar eens goed.

*Ik ben het begin ... (2x)*

Je kunt Me leren kennen,  
misschien toch wel het meest,  
wanneer je in de Bijbel  
over Jezus leest,  
want Hij is mijn Zoon,  
en Ik ben in Hem  
Dus als je Hem leert kennen,  
weet je wie Ik ben.  
Als je Hem leert kennen,  
weet je wie Ik ben!