

## **Als er vergeving is**

Mattheüs 6:14 & 15

Tekst: Marcel Zimmer

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

© 2004 Celmar Music

Hoe kan ik verder leven  
hoe moet ik verder gaan  
kan ik ooit vergeven  
wat mij is aangedaan  
De wonden in mijn ziel  
de haat en bitterheid  
lijken niet te helen  
niet door woorden, niet door tijd

Maar als er vergeving is kan er genezing zijn  
van de pijn en het verdriet diep van binnen  
Als er vergeving is kan er genezing zijn  
en de weg van herstel kan beginnen

O God, ik heb U nodig  
ik kan het zelf niet  
Ik lijk haast te verstikken  
in angst en in verdriet  
Hoe kan ik ooit vergeven  
zoals U mij vergeeft  
dwars door alles heen  
wat mij beschadigd heeft?

### *Bridge*

Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan  
ook al zal er een litteken blijven bestaan  
Want is uw liefde niet sterker dan de dood  
en uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar uw vergeving is zal genezing zijn  
van de pijn en het verdriet diep van binnen  
Waar uw vergeving is zal genezing zijn  
en de weg van herstel kan beginnen