

Omdat U zoveel van mij hield

Mattheüs 26, 27

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer

© 1995 Celmar Music

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
dan kan ik U alleen maar danken
En als ik denk aan de strijd die U streed
dan kan ik U alleen maar danken

Angst en verdriet in Gethsémané
door uw eigen vrienden verlaten
en verraden door een kus
geschopt en geslagen
omdat U zoveel van mij hield

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
dan kan ik U alleen maar danken
En als ik denk aan de pijn die U leed
dan kan ik U alleen maar danken

Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij
spijkers door uw handen en voeten
van het leven beroofd, om te sterven voor mij
omdat U zoveel van mij hield

Jezus, ik dank U
voor wat U deed voor mij