

## **Vanuit de diepte**

naar Psalm 130

Marcel Zimmer

© 2012 Celmar Music

Mijn God, ik roep vanuit de diepte,  
ik hoop dat U me kunt verstaan.  
Als U mijn zonden blijft onthouden,  
hoe zou ik verder kunnen gaan?

Maar U spreekt mij vrij van schuld,  
U vergeeft mij altijd weer.  
Daarom buig ik met ontzag  
in aanbidding voor U neer.

*Ik zie uit naar U,  
van wie ik alles verwacht.  
Ik verlang meer naar U  
dan naar het eind van de nacht.  
Al mijn hoop is op U  
want U verlost en bevrijdt.  
Bij U is genade  
en barmhartigheid.*