

Familie

naar Psalm 133

Tekst & muziek: Marcel Zimmer

2012 Celmar Music

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven,

en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

*En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.*