

Op reis

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel Zimmer & Denzel Ketting
© 2019 Celmar Music / Denzel Music / Schröder & Busser

Stel dat je een droomreis wint,
waar wil je dan graag heen?
Wie kies je uit om mee te gaan
of vraag je iedereen?
En zou je willen rijden, varen,
vliegen als het kon?
Wat zou je leren, zou je zien
voorbij de horizon?

God zei: Mozes, luister goed,
het is de hoogste tijd
dat Ik het volk van Israël
van slavernij bevrijd.
Egypte moet hen laten gaan.
Neem jij ze bij de hand,
en maak met hen die grote reis
naar het beloofde land.

*Refrein: Op reis, op reis,
daar gaan we, hand in hand,
met dat ene doel voor ogen,
op naar het beloofde land.
Op reis, op reis,
met dat ene doel in zicht.
Al is het soms wat donker,
aan het einde brandt Zijn licht.*

De één gaat reizen als het kan,
de ander als het moet.
Maria ging per ezeltje
en Jozef ging te voet.
De wijzen reisden per kameel,
leert hun geschiedenis.
En Paulus stapte op de boot,
en Jona ging per vis.

Refrein

Bridge:
Het leven is een lange reis,
soms prachtig en soms naar.
Soms lijkt het als vanzelf te gaan
maar soms ook is het zwaar.
Langs bergen en door dalen heen,
soms voelt het warm, soms koud,
maar God gaat altijd met je mee
omdat Hij van je houdt.

Refrein 2x