

Mijn God waarom

Psalm 22, Jes. 44:21, Matt. 28:20

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer

© 2007 Celmar Music

Mijn God waarom hebt U mij verlaten?
U bent zo ver en verlost mij niet
Ik schreeuw het uit maar U geeft geen antwoord
alsof U mij niet meer hoort en ziet

U was erbij toen ik werd geboren
U bent mijn God vanaf de moederschoot
Dus blijf niet ver, houd U niet verborgen
en red mij Heer, help mij in mijn nood

En ik zing tot U
ondanks mijn verdriet
want U bent de God
die troont op mijn lied
De Eeuwige
die alles overziet
U beschaamt mij niet

U hebt beloofd mij niet te verlaten
met mij te zijn tot het einde van de tijd
U vormde mij en zou mij niet vergeten
U bent mijn God tot in eeuwigheid

Eli, Eli
lama sabachtani