

Psalm 131

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer

n.a.v. Psalm 131

© 2010 Celmar Music

Heer, ik ben niet langer trots,
beeld mijzelf niets in.
Wat te hoog gegrepen is
zoek ik evenmin.

Ik ben stil geworden.
Mijn ziel is als een kind,
dat in zijn moeders armen
echte rust en vrede vindt,
dat in zijn moeders armen
rust en vrede vindt.

Ik vertrouw op U
nu en voor altijd.
En ik hoop op U
tot in eeuwigheid.