

## **Veilig thuis**

(n.a.v. 1 Cor. 1:18-31)

Tekst & muziek: Marcel Zimmer

2019 Celmar Music

Als het dwaas is U te volgen,  
dan hoeven wij niet wijs te zijn,  
want de wijsheid van de wereld  
is voor U alleen maar schijn.  
Dat U voor ons bent gekruisigd  
wordt als dwaasheid afgedaan.  
Maar juist hierin ligt uw wijsheid  
en het hart van ons bestaan.

*Wat U aan het kruis volbracht heeft,  
voor de wereld heeft gedaan,  
geeft ons kracht om U te volgen,  
met volharding door te gaan.  
Nu wij samen onderweg zijn,  
dragen wij ons eigen kruis.  
Maar we weten ons gedragen,  
zo brengt U ons veilig thuis.*

Zijn wij zwak als U ons vasthoudt?  
Dan hoeven wij niet sterk te zijn ,  
want uw grote kracht wordt zichtbaar  
in wat zwak is en wat klein.  
Door in kwetsbaarheid te sterven  
heeft U de dood tenietgedaan.  
Dit is ons geloof en houvast  
en de kracht van ons bestaan.

*Wat U aan het kruis volbracht heeft ...*

Bridge:

Zou bij U iets zwak of dwaas zijn,  
dan is dat nog zoveel meer  
dan onze eigen kracht en wijsheid  
want U alleen bent God en Heer,  
U bent onze trots en eer!

*Wat U aan het kruis volbracht heeft ...*