

## **Onmisbaar**

(Genesis 1, Psalm 8, Psalm 104)  
Tekst & muziek: Marcel Zimmer  
2017 © Celmar Music

Heer, U sprak en uit het niets  
bracht U het leven voort.  
Zo vindt alles wat bestaat  
zijn oorsprong in uw woord.  
De mens is naar uw evenbeeld  
door U vormgegeven.  
U blies hem uw adem in,  
zo kwam hij tot leven.

*U bent onmisbaar als de zon,  
bron van levenslicht.  
U bent onmisbaar zoals brood,  
en water dat verkwikt.  
U bent onmisbaar zoals lucht  
voor elke ademtocht.  
U bent onmisbaar als de liefde,  
door iedereen gezocht.  
U bent onmisbaar,  
in alles onmisbaar.*

U bent liefde en door U  
wordt ieder mens erkend,  
leven krijgt betekenis  
omdat U leven bent.  
U omringt ons met Uzelf,  
heeft uw Geest gegeven,  
voorziet in al wat nodig is,  
bron voor heel ons leven.

*U bent onmisbaar als de zon ...*

Bridge:  
Kijken we naar het heelal,  
dan is de mens maar heel erg klein.  
Dat U naar ons om wilt zien,  
dat kan alleen maar liefde zijn,  
dat kan alleen de liefde zijn.

*U bent onmisbaar als de zon ...*