

Kom erbij

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

© 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen,
het is heel bijzonder, dus luister allemaal.
Ik ken honderdduizend prachtige verhalen,
maar dit is echt het mooiste van allemaal.

Het gaat over twee mensen
met een lange reis te gaan,
naar Bethlehem, een plaats in Israël.
En het gaat over een wonder
dat gebeurde in een nacht,
dus luister goed naar wat ik je vertel.

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen ...

Het gaat over een kindje
in een kleine houten stal,
dat kwam speciaal voor mij en ook voor jou.
Het gaat over het kindje
dat ons vrede brengen zal.
Een mooi verhaal, dus luister nu maar gauw.

Kom erbij, want ik wil je iets vertellen,
een schitterend verhaal, dus kom en luister maar.
Het lijkt misschien wel op een sprookje van heel vroeger,
alleen dit ene sprookje is echt waar!

Een prachtige droom

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

© 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Het was op een prachtige dag in het voorjaar,
Maria was thuis en ze keek uit het raam.
Plotseling stond er een engel vlakbij haar,
hij noemde Maria heel zacht bij haar naam.

‘Niet bang zijn Maria, ik mag je vertellen:
God heeft voor de mensen iets prachtigs bedacht.
Straks word je moeder en krijg je een kindje,
dat wordt de verlosser waarop wordt gewacht.’

Maria die luisterde stil naar die woorden.
Ze dacht: ik een kindje? Wat lijkt me dat fijn.
Maar ik heb geen man die de vader kan worden.
De engel zei: God zal zijn vader straks zijn.

Dankbaar en blij sprak Maria met Jozef
over het wonder dat hen was voorspeld.
Ze dachten nog vaak aan die prachtige dingen
die hen door de engelen waren verteld.

Hij laat je niet in de steek

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

© 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Als er geen dak is om onder te schuilen,
zoekt God een schuilplaats en zegt: kom maar gauw.
Als niemand bereid is om voor je te zorgen,
zegt Hij: kom maar hier, dan zorg ik wel voor jou.

Want Hij laat je niet in de steek,
je kunt elke dag op Hem bouwen.
Nee, Hij laat je niet in de steek,
zolang je op Hem blijft vertrouwen.

Als er geen plek is voor jou om te slapen,
iedereen zegt: nee, geen bedden meer vrij,
dan zoekt God een plek waar je veilig kunt rusten
en zegt Hij: Ik help je wel, kom maar bij mij.

Want Hij laat je niet in de steek ...

Is er geen herberg meer waar je kunt komen,
dwaal je al zoekend wat rond door het dal,
dan zal God je helpen een plekje te vinden,
al is het misschien een armoedige stal

Want Hij laat je niet in de steek ...

Lief klein kindje

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

© 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Lief klein kindje in je kribbe,
sluit je ogen, slaap maar zacht.
In God's handen staat geschreven
welke taak er op je wacht.

Lief klein kindje, zo onschuldig,
net geboren in de stal,
weet: wij wachten ongeduldig
tot je ons bevrijden zal.

Leer ons hier in vrede leven,
leer ons over goed en kwaad.
Leer ons ook om te vergeven
en dat pijn weer overgaat.

Lief klein kindje in je kribbe,
leer ons leven, maak ons vrij.
Leer ons alles over liefde,
want de liefde dat ben jij.

Het licht van die ster

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

© 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

*Het licht van die ster
zal altijd blijven stralen,
het licht van die ster
die verscheen boven de stal.
Het licht van die ster
zal altijd blijven stralen,
de mensen steeds verwarmen
op de wereld, overal.*

Want dat is wat het wonder van de kerstnacht
aan iedereen op aarde heeft beloofd.
Geluk en vrede liggen voor het grijpen
wanneer je in het kerstverhaal gelooft.

Het licht van die ster ...

Dit licht zal alle duisternis verjagen
en het straalt de horizon voorbij.
Dit licht, dat nieuwe hoop geeft, alle dagen
zal er altijd zijn, voor jou en mij

Het licht van die ster ...