

De bron van ons bestaan

Tekst: Marcel Zimmer

© 2015 Celmar Music

Muziek: Oceans, Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Lighthelm

© 2012 Hillsong Music Publishing (Admin. by EMI Christian Music Publishing)

*De schepping zucht en voelt zich door de mens bedrogen
en de tranen in haar ogen spreken van de wanhoop.
Al het onrecht in de wereld, ach waarvoor toch?
Alle honger, alle oorlog, wie heeft er een antwoord?*

Maar God heeft alles in zijn handen
ook al lijkt het soms van niet.
Hij is de schepper van het leven,
de God die alles overziet.

*Bij Hem komt onze hulp vandaan,
Hij kent ons komen en ons gaan.
in ons verdriet is Hij bekend met elke traan
Hij is de bron van ons bestaan.*

U bent de hoop voor deze wereld,
een waterbron in de woestijn.
Uw Geest verkwikt en geeft nieuw leven,
heelt elke wond en pijn verdwijnt.

*Bij U komt onze hulp vandaan,
U kent ons komen en ons gaan.
In ons verdriet bent U bekend met elke traan.
U bent de bron van ons bestaan.*